



Ria La Rivière is 50 jaar geworden. Wat velen overkomt rond je veertigste jaar, overkwam ook haar: in het reine komen met een verleden, dat je had weggestopt. Een proces van benoemen, bezinning en verwerking begint. Tenslotte lijkt het of je moederziel in het heelal bent en God is nergens. Alles wat zeker leek, lijkt drijfzand. Dan blijkt de bron van alle problemen ernstige vormen van manipulatie door geestelijke leiders te zijn. Tenslotte blijkt God reëel te zijn, maar alle franje is verdwenen.

Ria La Rivière is gehuwd, heeft drie volwassen zonen en is grootmoeder. Ze is actief in mode, schrijven en in de kunstenaarswereld.

Het boekje wordt ingeleid door Jenny Schneider-van Egten, deskundig op het gebied van lichamelijk- en geestelijk geweld.



‘Van religieuze manipulatie tot heelheid’
‘Het kostte een leven’

Ria la Rivière