

De auteur Leen La Rivière is 50 jaar actief in de kunsten, richtte verschillende organisaties op om allerlei activiteiten mogelijk te maken o.a. Continental Ministries, de CNV Kunstenbond, Christian Artists, een uitgeverij Continental Sound Music, Continental Art Centre, enz. Hij spreekt op conferenties, seminars, in bijeenkomsten en kerkdiensten. Daarnaast schreef hij vele artikelen, vakstudies en 23 boeken. Vertalingen bestaan in 14 talen. Voor zijn enorme bijdragen op het gebied van kunst en cultuur werd hij geridderd in de orde van Oranje-Nassau in 1999.



“Voor mij is dit een doe-boek, een boek om te doen, te durven doen”, ds. Arie van der Veer

“Bij het lezen en studeren veel inspiratie toegewenst en daarna veel daadkracht”, Anton Westerlaken

“De slotzin uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan ‘doet gij evenzo’, zou een goede samenvatting van dit boek kunnen wezen”, Prof. Piet Steenkamp

“Mensen, die op weg zijn, kunnen in dit boek (bij)tanken en weer honderden kilometers vooruit”, Henk Hofstede

“Dit is het boek, dat ik zelf had willen schrijven”, Jan Kits

“Lees het boek met een open hart en wees ook bereid om zo af en toe in de spiegel te kijken. Onverschrokken wordt de geestelijke vloer flink aangeveegd”, Ralph van Manen

“Met dit boek levert hij een onmiskenbare en onmisbare bijdrage aan hoop, perspectief en toekomstverwachting. De onderwerpen die hij belicht horen bij de rustpunten, de momenten van reflectie die juist nu zo hard nodig zijn. Iedere dag hebben wij te bouwen aan Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dit boek bevat daartoe belangrijke handvatten”, Jan Peter Balkenende

# De Boodschap

Deel 4 uit de serie **Bijbelse Principes**

Leen La Rivière



9 789076 959283